

Hej Lars!

Nu får jag ta mig i kragen och skriva ner berättelsen som jag har lovat dig.

Det var ju så, att i somras när jag tog en promenad bort mot Ejde för att se nybygget av Halsvik då upptäckte jag min "barndomsleksak".

Willy Lundin hade sitt föräldrahem där och när vi var där och hälsa på så var det roligt att leka i den gamla bilen som stod i garaget.

Nu när jag var där så upptäckte jag att garaget rasat, men under stenarna fans bilen kvar....

Jag ringde Willy och frågade om han kom ihåg den bilen o vad det var för en bil.

Han berättade då:

Jag kom hem från sjön och hade tjänat ihop en del pengar och året var 1952.

Min bror Harry tyckte att vi behövde en bil och så blev det.

Vi åkte in till Hallberg i Uddevalla med Harrys 250 cc motorcykel och där fann vi bilen.

Det var en Adler junior från 1937 till priset av hela 3000kr.

Vi köpte den och betalningen blev att jag betalade 1500kr kontant och Harry lämna motorcykeln som betalning.

Väl hemma med bilen, men ett garage behövdes.

Harry jobbade då som lastbilschaufför för SJ, så det blev att vi tog lastbilen och åkte till Nestegård, för där fanns ett stenbrott.

Harry o Julius (far till sönerna) som var vana med stenblock lastade och körde hem i omgångar.

Garaget byggdes vid väggkanten och stod klart ganska kort tid efter.

1953 åkte jag in i militärtjänsten och bilen gick över till "Harrys egendom".

Kort tid därefter tror jag att det hände något med bilen och den blev ståendes i garaget.

Nu 60 år senare finns bara rester kvar, men dock avgasrör, däck o fälg o lite mer.

Så Adler junior var nog en bra bil ändå.

Vid pennan

Tony Lundin